

Avrupa Koleji Kurucusu Talip Emiroğlu



Edebiyat öğretmenliğinden okul kuruculuğuna yönelen Avrupa Koleji Kurucusu Talip Emiroğlu, öğrencilik yıllarını, okul kuruculuğuna nasıl yöneldiğini, Avrupa Koleji Okulları Kent State Koleji 8.sınıf öğrencileri Ali Taylan Kurt ve Bilge Kara; Avrupa Koleji 8. sınıf öğrencileri Tan Onur ve Mina Saraçoğlu ile Avrupa Lisesi 10. sınıf öğrencisi Serhat Atik ve 9. sınıf öğrencisi Çağla Merter'e anlattı.

Gelişmiş Ülkeleri ÖĞRETMENLERLE YAKALAYABİLİRİZ

OKUL KURMAYA ÖĞRENCİYKEN KARAR VERDİM

Okulumuzu kurmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz?

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde öğrenciyken okul kurmaya karar verdim. Bu hedefe ulaşmanın zor olduğunu biliyordum. Ancak hiç yılmadım. Adım adım ilerledim. Daha okulu bitirmeden, arkadaşlarımla açtığı Final Dershanesi'ne ortak oldum. Para biriktirmek için, reklam ajansları için metin yazarlığı da yaptım. 1995 yılında Avrupa Koleji'nin yerini aldım ve kurmak için çalışmalara başladım. 1997 yılında Levent'te BJK Koleji'ni kurdum.

Kaç okulunuz var? Bu okullarınızın eğitimdeki yerini İstanbul özelinde ve Türkiye genelinde nerede görüyorsunuz.?

Okulların sayısının çokluğundan ziyade, nitelikli olmasına daha çok önem veriyorum. Benim başkanı olduğum Avrupa Koleji Okulları vardır. Bu isimle İstanbul'da eğitim veren üç kampüsümüz mevcut. Bunlar Kazlıçeşme'de, Çekmeköy'de ve Acıbadem'de bulunmaktadır. Ayrıca bünyemizde, ABD'de devlete ait bir üniversite olan Kent State Üniversitesi ile 10 yıl önce iş birliği içerisinde kurduğumuz Kent State Koleji mevcuttur. Bildiğiniz gibi

2008 yılından beri Avrupa Meslek Yüksekokulu ile yükseköğretimde de hizmet veriyoruz. Biz kendimizi butik ve entegre eğitim veren bir kurum olarak tanımlıyoruz.

Öğrencilik yıllarınız nasıldı? Hangi koşullarda okudunuz ve nasıl bir öğrenciydiniz?

Benim öğrencilik yıllarım zor geçti. Durumumuz yoktu. Hiç özel okulda okumadım. Hem çalışıp hem de okumak zorunda kaldım. Üniversiteye kadar iyi okullarda okuyamadım. Üniversitede iyi hoca konusunda şanslıydım. Ben hep çalışkan ve haylaz bir öğrenci oldum. Kafamın yatmadığı hiçbir şeye evet demedim. Bizim zamanımızda okullar daha özgürdü. Sizler özel okul öğrencisisiniz. 7 milyon öğrencide, 500 bininin özel okul imkanına sahip olduğu şanslı öğrencilersiniz. Ben özellikle yabancı dil konusunda çok sıkıntı çektim. Neredeyse gitmediğim kurs kalmadı. 12 okul kurdum ama ben hiç özel okulda okumadım.

Okusaydım daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Çünkü yabancı dil sorununu çok erken çözebilirdim. Bu dünyaya daha erken açılmamı sağlayabilirdi. Daha sosyal olabilirdim. Sizler imkanlar konusunda çok şanslısınız. Okulumuzda yabancı dil eğitimine önem verildiği için sizler bu konuda sıkıntı çekmiyorsunuz. Eğitim alt yapısı kişiye hayatı boyunca destek verir. Sizlere aileniz de bizler de iyi imkanlar sunuyoruz.

Bizlere meslek seçme konusundaki tavsiyeleriniz nelerdir?

"İnsan sevdiği bir işi yaparsa ömür boyu eğlenir ve üstüne para alır." demiş kitabında yazarın biri. Sevdiğiniz mesleği seçerseniz, çalışmak eğlence gibi olur. İşte eğlenirsiniz üste para da alırsınız. Sevdiğiniz meslekte başarı şansınız çok yüksek. Mutlaka kafanızda bir meslek oluşmuştur. Bu dakikadan sonra bu mesleğin sizin için doğruluğunu araştırın. Evetse, oraya odaklanın ve en iyisi olun. Bizim zamanımızda herkes istediği üniversiteyi kazanamıyordu. Nereyi kazanabiliyorsa mesleği o oluyordu. Şimdi öyle değil. Herkes istediği bölümü bir şekilde okuyabiliyor.

Bugünün gençliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kendi dönemimde bugün sahip olunan imkanlar yoktu ve daha samimi bir dostluk ortamı vardı. Bugün teknoloji ile gençler bireyselleşti. Şimdiki gençler sorgulamayı daha çok beğeniyor. Benim gençliğim daha idealistti. Bugünün gençliği daha global düşünüyor. Daha donanımlı. Özel okul öğrencisi olsun, devlet okulu öğrencisi olsun daha donanımlılar. Bu iyi ama geleneklerimizden de vazgeçmemeleri lazım. Geleneklerimizi bizim algıladığımız gibi değil, kendi algıladıkları gibi yaşamalı, yaşatmalılar.

ÖĞRETMENLERİN İMKANLARINI ARTIRMALIYIZ Eğitim sistemimizin ve öğretmenlerimizin öncelikli sorunları sizce nedir?

Öğretmenlerimizin imkanlarını artırmak lazım. Gerek eğitim, gerekse maddi olanaklarını mutlaka artırmak gerekir. Biz gelişmiş ülkeleri öğretmenlerimiz sayesinde yakalayabileceğiz.

"Öğretmenliği bilinçli olarak seçtim ve bu doğrultuda yükselmeyi hedefledim. Sonraki yıllarda da bu fikrim hiç değişmedi. Yeniden doğsam yine eğitimin bir tarafıyla ilgilenirdim."

O halde öğretmenlerimizin imkanları da en az gelişmiş ülke öğretmenlerinin düzeyinde olmalıdır. Sorun eğitim fakültelerinde başlıyor. Bugün 300 binin üzerinde öğretmen atama bekliyor. Devletin bu kadar ihtiyacı yok. Bu öğretmenlerin yeterliliğine bakacak olursak, çok azının istenilen donanımda olduğunu sanıyorum. O halde eğitim fakültelerinin kontenjanı ihtiyaca göre düzenlenmeli. Her yıl 40 bin yeni öğretmene ihtiyaç varsa, eğitim fakültelerine buna göre öğrenci alınmalı. Çok öğrenci alıp, iyi eğitmeden mezun edip, işsiz bırakılacağına; az öğrenci alıp, iyi eğitip, işsiz bırakmama yoluna gidilmeli ya da her isteyene eğitim fakültelerinde okuma imkanı verilmeli. Ancak öğretmen olabilmek için, iki yıl daha yüksek lisans okuma şartı getirilmeli. Böylece öğretmen kalitesini artırabiliriz, dolayısıyla eğitimin de. Eğitimin iyisi kaliteli öğretmenlerle yapılabilir. Öğretmenlerin de belli dönemlerde eğitime tabi tutulması gerekir. Kendini yenilemeyen, zamana ayak uyduramayan öğretmenler kurumlarda çalışmamalı. Biz bunu

okullarımızda uygulayabiliyoruz, devlet okullarının da bu sisteme geçmesi gerekir.

Okuduğumuz bu kurumu gelecekte nerede görmek istiyorsunuz, hedefleriniz nelerdir?

Okullarımız mutlaka geleceğe ayak uydurmalı. Teknoloji her geçen gün hızla geliyor, bu nedenle çağın şartlarına göre daha teknolojik eğitim vermeye çalışıyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi tam donanımlı olarak geleceğe hazırlamak. Kurumlar geleceği görmeli, yakında uzaktan eğitimin önemi daha da artacak. Üniversitelerde bu programlara ağırlık verilmeli. Biz de bu alanlarda çalışmalar yapmalıyız. Tabii ilk kademedeki uzaktan eğitim olmaz, mutlaka örgün eğitim olmalı.

Sizin konumunuzdaki birinin boş zamanı olduğunu düşünmüyoruz, ama mutlaka dinlenme zamanlarınız da var. Gerçek anlamda dinlenme sizce nedir? Siz nasıl dinlenirsiniz?

Dinlenmek benim için kitap okumaktır. Gerçi kitap okurken de yoruluyorum, çünkü kitap okumayı ciddi bir iş olarak görüyorum. Çok yavaş kitap okurum, aynı anda dört beş kitabı birlikte okuyabilirim. Bugüne kadar hiçbir kitabı okumak için okumadım. Kitabın en ince ayrıntısına kadar kapsadığı bilgileri öğrenmek isterim.

Spor yapmayı seviyorum. Sizlere de tavsiyem mutlaka spor yapın. İmkânınız varsa yüzün, koşun, yürüyün. Spor yapmak hayatınızın bir parçası olsun. Sporun farklı dalları ile uğraşın. Spor hem vücudunuzu dinlendirir hem de daha sağlıklı, daha kaliteli yaşamınıza olanak sağlar.

ÖĞRETMENLİK DÜNYANIN EN PRESTİJLİ MESLEĞİ

Sizin edebiyat öğretmeni olduğunuzu biliyoruz. Öğretmen olma isteğiniz bilinçli bir karar mıydı?

Ben öğretmen olmaya ilkokul yıllarında karar vermiştim. Giresun'da bir köy okulunda okuyordum. Ailede öğretmen sayısı oldukça çok olmasına karşın önümde beni cezbeden başka bir kariyer örneği pek yoktu. Öğretmenliği bilinçli olarak seçtim ve bu doğrultuda yükselmeyi hedefledim. Sonraki yıllarda da bu fikrim hiç değişmedi. Yeniden doğsam yine eğitimin bir tarafıyla ilgilenirdim. Öğretmenlik insanlık var olduğu zamandan beri var. Olmaya da devam edecek.

Bana göre dünyanın en prestijli mesleği. Öğreniyorsunuz, öğretiyorsunuz olay bu.

Herkesin hayatına yön veren bir öğretmeni vardır. Sizin hayatınıza yön veren kim ya da kimler oldu?

Hayattaki şansım iyi öğretmenlerle karşılaşmış olmamdı. Amcam ilk öğretmenimdi. O Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden biriydi. Ortaokulda İ. Gürşen Kafkas beni etkileyen öğretmenlerimden idi. Kendisi ile hâlâ görüşmekteyim. Üniversitede ise rahmetli oldu, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu çok değer verdiğim hocamdı. Eski Türk Edebiyatı dersimize girerdi. Bana çok vakit ayırmıştır. Nur içinde yatsın.